



BJØRNE SPORTSFISKER FORENING



Jubilæums-
blad
Maj 2007

Tilbage i 1982 kunne man læse dette:



LYSTFISKERE

SE HER !

SNØREN ER KASTET — HIV FANGSTEN IND !

Der indkaldes herved til stiftende Generalforsamling i
”BJØRNENS” LYSTFISKERFORENING

Torsdag den 13. maj kl. 19.30 i beboerhuset Bjørnens Kvt. 15 A

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse og godkendelse af vedtægter.
3. Valg af bestyrelse.
4. Valg af revisorer
5. Eventuelt.



FISKETUR TIL TRYGGEVÆLDE Å

ENDELIG SKER DET, en lystfiskerklub i afdeling 4 Syd er ved at være en kendsgerning og som det fremgår af overskriften, starter vi med en tur til TRYGGEVÆLDE Å, hvor der af undertegnede vil blive instruktion i flue- og spindefiskeri - eventuelt medefiskeri, men så skal i huske at medbringe orm eller dej.

Med hensyn til FLUEFISKERI vil jeg stille mit grej til rådighed så man kan få en fornemmelse af denne helt fantastiske form for fiskeri, hvor du faktisk kun har en line at kaste med.

Desværre kan der ikke gives garanti for fangst, men helt sikkert for en hyggelig tur, hvis alle lystfiskerne ellers gider at finde deres store sure og ulækre støvler frem, smide stangen over nakken og glemme hverdagen.

PRIS: Dagkort kr. 15,- + benzinudg.

MØDESTED: Beboerhuset, Bjørnens Kvt. 15 A KL. 06.30

TILMELDING: Til John E. Jørgensen, Bjørnens Kvt. 2 B Tlf.: 620518

TRANSPORT: Kørsel foregår i egne biler. Har du bil, som du vil stille til rådighed, så henvend dig til John på ovennævnte telf.

NB - KOM UD AF BUSKEN OG SMID MASKEN SÅ VI KAN FÅ EN FELLES INTERESSE PÅ LÆNGERE SIGT.

KNÆK og BRÆK
JOHN

Bjørnens Sportsfiskerforening 1982 – 2007

Guderne trækker ikke fra et menneskes tilmålte levetid de timer, der er gået med at fiske.

Af: Erik Lund-Thomsen

Det var ikke mange, der reagerede på Bent Ipsens notits i beboerbladet om oprettelse af en fiskeklub. Men 6 personer var da mødt op til et indledende møde i beboerhuset den 13. april 1982, og yderligere 2 havde meddelt, at de var interesserede.

De fremmødte var meget entusiastiske og blev enige om, at indkalde til en stiftende generalforsamling den 13. maj 1982 i beboerhuset i Bjørnens Kvarter.

Heldigvis mødte der flere interesserede frem til den stiftende generalforsamling. Foreningen fik sit navn: Bjørnens Sportsfiskerforening, og det var jo et meget indlysende navn, i betragtning af stedet, hvor generalforsamlingen blev holdt. Året efter, på den første ordinære generalforsamling, blev

navnet i øvrigt ændret til: Bjørnens Sportsfiskerforening Albertslund. Foreningens første vedtægter blev vedtaget, og den første bestyrelse blev valgt – næsten, for der kom til at mangle en kasserer, men det blev klaret et par dage senere.

Foreningens første formand blev Poul Seiler, Bent Ipsen blev valgt til Sekretær, John Jensen og John E. Jørgensen (Basse) blev valgt til turledere. Suppleanter blev Edward Steinauer og Jack Jensen, revisorer blev Michael Thorbye og Peder Espe, og da der så tilsyneladende ikke var flere, der ville lade sig vælge, blev den nys valgte formand Poul Seiler også valgt til revisor-suppleant. På det efterfølgende bestyrelsesmøde den 17. maj, blev Hans Jørgen Mortensen så valgt til kasserer, og så var alle formalia på plads og Bjørnens Sportsfiskerfor-



Per Juul Hansen
Indehaver

SH Jagt og Fiskeri

Møllebakken 11
5690 Tommerup

www.shjagt.dk
info@shjagt.dk

Tlf. 64 76 16 50
Fax 64 76 16 50

ening var født, døbt og klædt på til at gå i gang med at arbejde for at opfylde medlemmernes ønske om at fiske og fange mange og store fisk.

Første fisketur blev holdt allerede 2 dage efter den stiftende generalforsamling – det kunne simpelthen ikke gå for hurtigt. Turen gik til Tryggvælde Å, og det blev så foreningens første nul-tur, - så vidt vi ved. Ingen kan i dag huske, om der blev fanget fisk, og der er ikke skrevet noget om det nogen steder.

Og så gik det ellers slag i slag. Til resten af året var der arrangeret 13 ture, fordelt med 5 på kysten og 8 på Øresund. På det tidspunkt, nærmere bestemt den 28. august 1982, blev vores samarbejde med Skjold indledt. Det blev et samarbejde, som nu snart har holdt i 25 år, og det er et samarbejde, som har været til stor glæde og fornøjelse for mange af Bjørnens medlemmer, og

forhåbentlig også til en del glæde for Helle og John på Skjold. Foreningens første ordinære generalforsamling blev holdt den 13. april 1983, og her måtte formanden konstatere, at der faktisk var rigtig meget at lave, rent administrativt, for at få en nystartet forening til at fungere, det er ikke nok blot at arrangere fisketure. Han kunne også konstatere, at medlemstallet var støt stigende, og på blot 11 måneder var medlemstallet steget til over 40.

Det store projekt i foreningens første leveår var at få fiskeretten i Vallensbæk Sø og Tueholmsøen. Den ret kunne ikke gives til en enkelt forening, idet alle borgere i Albertslund, Vallensbæk, Tåstrup og Ishøj skulle have adgang til at fiske i søerne. Dette krævede en eller anden organisation, som kunne administrere fiskeretten, og på Initiativ fra Bjørnen, blev Vestegnens

Sportsfisker Sammenslutning, VSS, dannet. VSS kunne kun optage klubber eller foreninger fra de 4 tilgrænsende kommuner som medlemmer, og ydermere skulle disse klubber være medlem af Danmarks Sportsfisker Forbund. Dette krav blev dog opgivet igen i 1989.

Efter mange undersøgelser, diskussioner og møder lykkedes det endelig at få fiskeretten i søerne.

Det officielle startskud blev affyret i juni 1983, og allerede den første weekends fiskeri gjorde det særdeles risikabelt at være fisk i søerne. Det forlyder, at der den første fiskedag blev fanget rekord fisk, men det har ikke kunnet bekræftes, så måske var der bare tale om en lille aborre, som i årenes løb er vokset til rekordstørrelse – sådan noget sker jo, og det sker specielt, når der ikke bliver skrevet fangstrapporter, og det kneb det gevaldigt med i klubbens første par leveår.

To vigtige emner blev pålagt bestyrelsen på foreningens første generalforsamling, nemlig etablering af en juniorafdeling samt indmeldelse i SU.

Juniorafdelingen blev etableret i efteråret 1983, og ledet af et udvalg bestående af 5 juniorer samt en juniorleder, og de havde faktisk rigeligt at se til, for på det tidspunkt var der allerede 80 juniormedlemmer

i foreningen, og det skulle hurtigt vise sig, at der kom mange flere. John Johansen var foreningens første juniorleder, men allerede året efter (august 1984) overtog John Jensen jobbet som juniorleder.

Indmeldelse i SU (Sjællandske Lyst- og Sportsfiskerforeningers Samarbejdsudvalg) var helt i overensstemmelse med foreningens vedtægter, hvoraf det klart fremgik, at det var foreningens opgave, at skaffe fiskevand til medlemmerne. Medlemskabet i SU blev en realitet pr. 1. januar 1984, og dermed havde medlemmerne adgang til, at fiske i en lang række søer, samt adgang til at benytte SU's joller.

Bestyrelsens næste store projekt var at få skaffet lokaler, som ikke skulle deles med andre foreninger eller beboergrupper. Medlemsstallet var stærkt stigende, så det blev mere og mere påkrævet at få egne lokaler. Den første ansøgning om lokaler blev sendt til fritidsforvaltningen i Albertslund kommune i september 1984, men på det tidspunkt havde kommunen tilsyneladende ingen ledige lokaler at tilbyde.

Det havde den i sommeren 1985, hvor fritidsforvaltningen meddelte, at Bjørnens Sportsfiskerforening fik stillet 3 lokaler på Sydskolens til rådighed fra den 1. juli 1985. Låneaftalen blev indgået for en

periode på 2 år, og selv om det ikke stod skrevet nogen steder, var det underforstået, at låneaftalen, efter udløbet af de 2 år, kunne forlænges med nye 2-årige perioder.

Der er nu blot en enkelt lille sag tilbage på dagsordenen. Ingen fiskeklub uden fiskekonkurrencer, og ingen konkurrencer uden præmier og pokaler. Det blev lagt i Michael Thorbyes kompetente hænder, at finde ud af at lave et reglement for uddeling af glas til månedens fisk, samt et regelsæt for uddeling af vandrepokalerne. Det klarede Michael hurtigt og godt, og allerede ved udgangen af 1984 kan de første glas og pokaler uddeles.

Vi er nu nået frem til udgangen af 1985. 3 ½ år gammel er foreningen kommet godt i gang. Den har fået fiskeret i søerne, den har fået egne lokaler, den er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, den er medlem af SU og den har mere end 200 medlemmer. Bestyrelsens hvedebrødsdage er ovre, og man må vel sige at den har gjort det godt. Der er naturligvis gået megen tid med at diskutere forretningsgange, og få etableret en mødekultur – hvem gør hvad og hvornår, - man møder til de aftalte møder, og hvis ikke melder man afbud, - og man gør det man har aftalt. Der har naturligvis også været enkelte udskiftninger i bestyrelse og udvalg, men det er vel ikke andet end hvad der kan forventes i en ny forening

og en ny bestyrelse, hvor alle først skal finde deres ben at stå på.

Den hektiske, og spændende, pioner tid er forbi, og der kommer nu en periode, hvor det drejer sig om dels at fastholde, det man har opnået, og dels at videreudvikle foreningen i takt med at medlemmernes behov og ønsker ændres, - dagligdagen har, med andre ord, meldt sin ankomst.

Poul Seiler sad som formand indtil oktober 1986, hvor han af personlige grunde måtte holde en pause. På en ekstraordinær generalforsamling den 27. oktober 1986 blev Jørgen Krog Toft valgt til formand i stedet for Poul. Jørgen var formand indtil den ordinære generalforsamling den 25. april 1988, hvor Poul Seiler igen blev valgt til formand.

Perioden fra 1986 til 1988 var ret begivenhedsløs, men i slutningen af 1988 og i første halvdel af 1989 begyndte der at komme lidt grus i det ellers velsmurte maskineri. Medlemstallet faldt til omkring 125, og økonomien begyndte også at stramme til, og bestyrelsen måtte erkende, at der skulle sikres en bedre overensstemmelse mellem omkostninger og indtægter.

Som en spareforanstaltning blev det faktisk på et bestyrelsesmøde i august 1989 besluttet at udmelde Bjørnen af SU. Denne beslutning blev dog på det efterfølgende

bestyrelsesmøde stillet i bero, fordi den var i direkte modstrid med foreningens vedtægter, der jo forpligtede foreningen til at skaffe medlemmerne adgang til fiskevand, og ikke det modsatte.

Det store diskussionsemne i efteråret 1989 blev forbundets forslag om, at alle forbundsmedlemmer skulle modtage bladet Sportsfisken. Dette ville naturligvis indebære en kontingentforhøjelse til forbundet, og diskussionen i Bjørnen, samt i mange andre foreninger, gik på om dette var muligt uden en samtidig forhøjelse af foreningskontingentet.

I Bjørnen var det opfattelsen, at en kontingentforhøjelse ville betyde en nedgang i medlemstallet og for at undgå dette, blev det diskuteret, om Bjørnen skulle melde sig ud af Forbundet. Dette ville naturligvis kræve en beslutning på en ordinær

eller ekstraordinær generalforsamling, idet det fremgik af vedtægterne, at Bjørnen skulle være medlem af Danmarks Sportsfisker Forbund. Der blev derfor indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det vigtigste punkt på dagsordenen var udmeldelse af DSF. Der kom endnu et punkt på dagsordenen, idet det viste sig, at 5 ud af bestyrelsens 7 medlemmer ønskede at udtræde af bestyrelsen. Kun formanden og et enkelt bestyrelsesmedlem ville fortsætte.

Den ekstraordinære generalforsamling blev holdt den 22. november 1989. Formanden fremlagde et budget for 1990, som viste, at foreningen kunne klare den ekstra betaling af bladet uden at forhøje kontingentet, og at der derfor ikke var nogen grund til udmeldelse af DSF. Den efterfølgende afstemning viste da også et klart flertal for fortsat medlemskab af DSF.



**Støt vores
annoncører.
De støtter os**

Og så blev der naturligvis valgt ny bestyrelse.

Foreningen kunne så gå ind i det nye årti med en ny bestyrelse og i bevidstheden om fortsat at være en forbundsforening, men desværre også med den beklagelige kendsgerning i bagagen, at medlemstallet fortsat faldt, og nu var nede på omkring 100.

Ordinær generalforsamling den 24. april 1990. Vigtigste punkt på dagsordenen var valg af ny formand. Poul Seiler ønskede ikke at fortsætte, og man kan vel også godt sige, at han nu havde aftjent sin værnepligt. Ny formand blev Henning Øland Andersen.

Og så dukkede der, i bestyrelses sammenhæng, et nyt ansigt op. Til revisorsuppleant blev et medlem ved navn Kaj Schmidt valgt, - og ham skulle vi nogle få år senere komme til at høre meget mere til.

I øvrigt dukkede der en lidt kuriøs sag op på generalforsamlingen. VSS havde fremsendt et forslag om tvunget medlemskab af Danmarks Sportsfisker Forbund for at kunne fiske i Vallensbæk søerne. Blot 6 måneder tidligere havde VSS besluttet, at medlemsklubberne ikke skulle være medlem af forbundet, for at kunne fiske i søerne. Man har vel et standpunkt.....Forsla-

get fra VSS blev i øvrigt støttet af Bjørnens medlemmer.

Den 13. maj 1992 fyldte Bjørnen 10 år, og det blev markeret med en åben jubilæumskonkurrence i søerne den 23. maj. Der var mange og flotte præmier udsat af de lokale forretninger. Udover at fiske, kunne man få demonstreret fluebinding, fluekast, stangbygning og meget andet med relation til lystfiskeri, og blev man sulten eller tørstig undervejs, kunne der gøres noget ved det på Tueholmsøens cafeteria, som holdt åben under hele stævnet.

Blev tørsten ikke slukket der, kunne man forsøge i klubben, hvor der blev solgt en specialfremstillet jubilæums øl (eller måske var det blot etiketten, der var specialfremstillet), og den kunne man så drikke, mens man viste sig frem i sin nye T-shirt med Bjørnens logo. Jubilæumsfestlighederne sluttede med et brag af en gallafest på Kanaljen.

Bjørnen er nu inde i en periode, hvor medlemmerne melder sig ud i hurtigt tempo. Mødereferater fra den periode viser en voksende frustration i bestyrelsen, - når medlemmerne ikke ville komme til de arrangementer, som trods alt blev lavet, så ku' det også være lige meget, og så blev der laver færre arrangementer, og så kom der endnu færre medlemmer.

Når man i dag, i 2007, ser tilbage på slutningen af 1980'erne og første halvdel af 1990'erne, kan man specielt se to områder, som i høj grad var medvirkende til, at det begyndte at gå galt. Det ene er dårlig planlægning, ofte blev der planlagt med en tidshorisont, som ikke var længere end fra det ene bestyrelsesmøde til det næste, og det andet er for dårlig kommunikation med medlemmerne, og det vil primært sige manglende kommunikation via bladet, som i den periode næsten altid kom for sent ud. Det betød, at et arrangement kunne være gennemført eller aflyst, før hovedparten af medlemmerne havde hørt eller læst om det.

Man må sige, at der var en noget mat stemning i bestyrelsen og blandt medlemmerne, da vi nåede frem til generalforsamlingen den 28. november 1994, hvor medlemstallet var faldet til under 50, og hvor bestyrelsen måtte se et

driftsunderskud på over kr. 4000,- i øjnene.

Det var en generalforsamling hvor der skulle vælges ny formand idet Henning ikke ønskede at fortsætte. Bestyrelsen anbefalede generalforsamlingen at vælge Kaj Schmidt, - og sådan blev det.

Det er i øvrigt den generalforsamling, hvortil der er indkommet det største antal forslag til behandling, 11 i alt. 2 af forslagene vedrørte mindre ændringer i vedtægterne, mens resten vedrørte besparelser og forbedrede muligheder for en strammere styring af økonomien. Det var også den generalforsamling, hvor antallet af bestyrelsesmedlemmer blev reduceret fra 7 til 5.

I det følgende år søgte bestyrelsen på møder med samarbejdsklubberne Lubben og Havskum, at få tilpasset antallet af havture samt antallet af pladser på de enkelte

Ny og spændende webshop

**BALLERUP
FISKEMAGASIN**

shop.ballerupfiskemagasin.dk

Centrumgaden 21, 2750 Ballerup

ture, og med hjælp fra John Trapp på Skjold lykkedes det at få et antal ture og pladser, som så ud til at være rimeligt.

Vores blad blev nu trykt på Pædagogisk Central, og det betød dels en bedre trykkekvalitet og dels at bladet nu begyndte at udkomme til tiden. I løbet af 1997 ændredes systemet således, at vi nu selv skulle sørge for trykning af bladet, men vi fik naturligvis den fornødne tekniske hjælp af personalet.

På fisketurssområdet skete der næsten en revolution, idet torskepokalturen, som hidtil havde været holdt om vinteren, nu blev til en sommer tur, og det så ud til at være en populær beslutning.

Det var også året, hvor VSS endelig begyndte at afholde fiskekonkurrencer, og hvor man begyndte at diskutere at gøre noget ved fiskebestanden i søerne.

Det var desværre ikke året, hvor medlemstallet begyndte at stige, - tvært imod, det faldt stadig og det skulle vise sig at fortsætte. I årene frem til årtusind skiftet svingede medlemstallet mellem 35 og 45, derefter stabiliserede det sig, og begyndte så omkring 2002 endelig at stige.

I det hele taget var årene frem til begyndelsen af det nye årtusinde et

langt sejt træk med både opture og nedture. Heldigvis gik det nu meget bedre med deltagelsen i havturene, som jo tidligere havde kostet os mange penge. Det gik faktisk så godt, at vi kunne stille et hold til kredsmesterskabet i havfiskeri i 1996. Vi blev nummer 5 i dette mesterskab, og det kvalificerede os til deltagelse i Danmarks Mesterskab, hvor vi stillede med et hold. Det gik godt i og med, at det ikke blev sidst. Det blev nummer 23 ud af 32 deltagende hold.

I 1998 begyndte en større biomani- pulation i Tueholmsøen. Dette tiltag var baseret på en bestands- analyse, der var foretaget et årstid tidligere, og i løbet af maj og juni blev der opfisket godt 3 tons fisk, primært brasen, men også karuser, skaller, suder samt nogle få karper, gedder og aborrer. De 3 sidst- nævnte arter blev genudsat, mens de andre blev destrueret. Denne opfiskning skulle så give plads til udsætning af geddeyngel samt ål.

At der stadig var fisk tilbage i søen, blev konstateret ved en VSS mede- konkurrence en måneds tid senere, hvor 12 deltagere fangede over 200 kg fisk, hvoraf de fleste var brasen.

I november 1998 blev så de første 20.000 stk. geddeyngel udsat, og i løbet af de 3 år udsætningerne varede nåede vi op på at udsætte

60.000 stk. geddeyngel samt godt 5000 stk. glasål.

I dag rummer Tueholmsøen en god bestand af gedder, som har nået en størrelse på 3-4 kg. Der findes dog nogle gamle endnu større gedder i søen, - vi har set en på over 9 kg. I 2001 blev Bjørnen godkendt som Frivillig Folkeoplysende Forening. Denne godkendelse var nødvendig for at vi fortsat kunne modtage kommunale tilskud til juniorarbejdet. Godkendelsen har medført mere administrativt arbejde, idet kommunen nu skal have flere rapporter end tidligere, for at kontrollere hvorledes tilskuddet anvendes, og det er vel også rimeligt nok.

I løbet af 2002 dukkede de første rygter op om, at vi skulle forlade vores lokaler på Sydskolen, fordi skolen skulle sælges. Til trods for at rygterne var ret hårdnakkede, og faktisk af en sådan art, at det var ret sikkert, at vi skulle ud af

vores lokaler, så havde kommunen tilsyneladende ikke til hensigt at informere os om sagen, så vi ventede med spænding.

På generalforsamlingen i januar 2003 blev det besluttet at oprette en juniorafdeling igen, og Søren Mathiesen blev valgt til juniorleder. Forud for mødet havde Søren diskuteret juniorafdeling med juniorerne, og de var alle meget interesserede i, at der blev gjort noget, og ikke mindst at de selv havde stor indflydelse på hvad, der blev lavet, så det var en flok meget entusiastiske juniorer, Søren kunne begynde sin juniorleder periode med. Der var 7 af dem, og målet var, at i løbet af det første år skulle vi nå op på 10 juniorer. Det lykkedes over al forventning, - et år senere var antallet af juniormedlemmer nået op på 13, hvilket må tilskrives et godt juniorprogram, en ihærdig juniorleder samt interesserede forældre. Det største problem i denne pe-



HVIDOVRE SPORT
v/ Allan Riboe
Hvidovrevej 158
2650 Hvidovre
TLF. 36 75 13 15
www.hvidovresport.dk

riode var naturligvis vores kaotiske lokalesituation. Fra sommerferiens begyndelse i 2003 var vi uden klublokaler, og først hen på efteråret lykkedes det, at få nye lokaler på Vridsløselille Skole.

Det blev et større projekt at få malet lokalerne, at få flyttet fra Sydskolens og få de nye lokaler rigtigt indrettet, men da vi ved julefrokosten i 2003 kunne præsentere de færdige lokaler for medlemmerne, var alle enige om, at de havde været værd at vente på. En væsentlig fordel ved vores lokaler er, at vi kan bruge dem både i weekends samt i skoleferier.

Vi var endnu ikke helt færdige med, at få reduceret foreningens udgifter. På en ekstraordinær generalforsamling den 17. nov. 2003 blev det vedtaget, at Bjørnen skulle meldes ud af SU pr. 1. april 2004, og derved spare ca. 3000,- kr. Ingen af vore medlemmer benyttede alligevel SU's faciliteter.

På dette tidspunkt er der stor optimisme i Bjørnen. Medlemstallet er stigende, der er god deltagelse på alle fisketure, juniorafdelingen kører godt og vi har fået super gode lokaler.

En sådan situation vil ofte være en god anledning for en formand til at takke af, og overlade forretningen

til en anden, og det følte Kaj åbenbart også. På generalforsamlingen i januar 2005 trådte han tilbage, og Søren Mathiesen blev valgt til ny formand.

Søren var aktiv lige fra begyndelsen, og satte bestyrelsen på overarbejde. Der skulle mere planlægning til, og alle aktiviteter skulle lægges i faste rammer. Det resulterede i, at der blev lavet detaljerede programmer for både seniorer og juniorer for et halvt år ad gangen, og det må erkendes, at mange ting er meget nemmere, både for bestyrelsen og for medlemmerne, når der forud er gået en god planlægning.

En af de ting, der vil stå tilbage, når vi en gang ad åre endnu en gang skal til at se på klubbens historie, er at vi i 2005 fik udnævnt vort første æresmedlem. Da det først var besluttet, var der i bestyrelsen ikke den mindste tvivl om, hvem det skulle være, og jeg tror at alle var enige i valget, da Søren under årets julefrokost kunne udnævne John Jensen til Bjørnens første æresmedlem.

Og lad så disse ord være de sidste i denne gennemgang af de første 25 år af Bjørnens Sportsfisker Forenings levetid.

Vi glæder os til de næste 25 år.

KLUBREKORDER

SALTVAND:

Torsk	23.000 kg.	John Rasmussen	1995
Lubbe	4.300 -	Søren Mathiesen	2001
Sej	12.500 -	Søren Mathiesen	1999
Lange	20.900 -	Lars Schmidt	2001
Hornfisk	1.250 -	Jan J. Jensen	1984
Makrel	2.000 -	Anders W. Johansen	1997
Rødspætte	1,368 -	Ole Bisgaard	2004
Skrubbe	1,490 -	John K. Johansen	1988
Ising	0,520 -	Leif Bondesen	1992
Stenbider	2,650 -	Bo Andersen	1986
Ulk	0,650 -	Poul Seiler	?

FERSKVAND:

Laks	10,500 kg.	Lars Pryds	1988
Havørred	6,500 -	Ole Pedersen	2003
Regnbueørred	8,500 -	Kenneth Kristensen	1996
Kildeørred	3.300 -	Anders W. Johansen	1997
Søørred	1,300 -	Knud Thorsen	2001
Bækørred	2,900 -	Rene Jensen	1986
Gedde	10.600 -	Lars Schmidt	2005
Aborre	1.700 -	Jesper Hansen	2003
Spejlskarpe	12.000 -	Ivan Madsen	1985
Græskarpe	6.120 -	Ivan Larsen	1987
Suder	2,560 -	Frank B. Hansen	1984
Karruse	2.200 -	Eiko Steinhauer	1986
Skalle	0.925 -	Jørgen Krog Toft	1984
Brasen	2.400 -	John Rasmussen	2000
Stalling	0,400 -	John Snediker (Basse)	2000
Sandart	4.200 -	Henning Andersen	1994

Ovennævnte klubrekorder er en opdatering af den eneste rekordliste der nogensinde har været offentliggjort i klubbladet (09.1996) og den er ændret ved gennemgang af samtlige klubblade m.v. siden. Men selvfølgelig kan der være store eller sjældne fisk som ikke har været nævnt i disse.

2. april 2003.
Nystegen forårslaks?



Tryggevælde Å januar 2004. Erik kan også det der med Salmo et eller andet ! Havørred på 6,3 kg.

Ejner med
pæn torsk



En stolt Peter med en laks på
hele 5,8 kg fanget i Lagan
den 18. september 2003.

Ib med torsk på 15 kg og
Knud med en på 16 kg.



Miller med fin Havørred.



Og kedeligt var det ikke!



Skrubbe-John



Søren med 2 målere!



Lars Pryds med en laks på 10,5 kg fra Norge i 1988



Søren Meinertz med flot Gedde.



Svend Erik som storfanger!



Bornholmerturen 2005

Med det gode skib M/S JAWS



Og alle mand fangede torsk. Ja faktisk fangede de alle rigtig mange torsk, men kæmperne udeblev!



Og de havde godt vejr til det. I 2006 drillede vejret til gengæld lidt. Men også her var der mange fisk!

Her er et billede fra før Vallensbæk Sø blev til VANDSKISØEN. Det var dengang søerne var berømte for sine store karper. Her er vores tidligere formand Henning Andersen blevet knipset med en flot karpe.



WWW.ELIDA.FISHING.DK

DAGTURE PÅ ØRESUND – HELE ÅRET RUNDT!

AFGANG FRA HELSINGØR OG RUNGSTED – HVER DAG!

- * I sommermånederne: Dag- og aftenure på Øresund!
- * 18 timers makrel- og flerdagsture i Kattegat!
- * Ture på det Gule Rev!

Specialture, bespisning med mere efter aftale – ring og få et tilbud på netop Deres tur!

PLADSBESTILLING OG INFORMATION:

Elida.Fishing.dk Mobil 2032 0724

Bølshavnvej 5 Telef. 4557 0724

3740 Svanneke Fax 4576 9995

elida@fishing.dk www.elida.fishing.dk



HAVTURE: Der er ind imellem også fanget fisk....



Kaj med en flot måler
fra februar 1996



Ole Bisgaard med en rigtig
flot vintertorsk



Johns klubrekord på 23 kg

Skjold
juni 1995



Og glem så ikke alle sildene. Det er jo
trods alt dem vi fanger flest af!

Der gøres klar til årets store kystkonkurrence



Året er ca. 1998

En flok optimistiske lystfiskere gør sig klar til årets store dyst i kunsten at fange en havørred.

Men efterhånden som tiden gik uden at det eftertragtede hug kom gik lidt af gassen af ballonen og flere så lidt trætte og opgivende ud...



Eftertanke er en god ting



Mon dette er en 0-tur?



LOMMESTENEN

Tur til Odense Å januar 1988



Fredag den 20.1 kl. 18 var der afgang til Odense med en flok drenge der skulle til å præmiere i Odense Å. Vi landede hos mine forældre, hvor vi har boet hver gang vi har været til å præmiere siden starten i 1982. Dette er en fisketur vi i B.S.F. arrangerer hvert år. Det skal siges at vi altid har haft fisk med hjem, men det var første gang at en af vore drenge fangede den første fisk, en sød lille

havørred på 750 gram og 40½ cm. Det var nok den mindste fisk der blev fanget, men det var også den mindste deltager. Men da han under præmieoverrækkelsen blev løftet op på præmiebordet, voksede han en hel del! Hvem er så denne gut? Det er såmænd Niels Larsen og præmien var en fluestang.

Turleder John Jensen

Tiden var ikke spildt

Af: Erik Lund-Thomsen

En kold tirsdag formiddag i februar har jeg sat to tidligere formænd stævne for at få en snak om vores klub, før og nu. De to ex - formænd Poul Seiler og Kaj Schmidt har tilsammen stået i spidsen for klubben i næsten 20 af de 25 år, den har eksisteret.

- Det hele begyndte tidligt i april



1982 -, fortæller **Poul Seiler.**

- I en lille notits i beboerbladet, efterlyste Bent Ipsen folk, som ville være med til at lave en fiskeklub, som kunne få

fiskeretten i Vallensbæk søerne. Jeg kontaktede Bent, og resultatet blev, at der blev indkaldt til et orienterende møde, hvortil der kun kom en håndfuld interesserede. Det var dog nok til, at vi blev enige om at indkalde til en stiftende generalforsamling den 13. maj 1982 -.

Oprindeligt var tanken, at klubben kun skulle være for boligforeningens Afd. 4 R., men man var dog åben for at når/hvis klubben kom i gang, kunne andre afdelinger

komme med, og senere evt. hele Albertslund kommune. Men det var fremtidsdrømme, her og nu drejede det sig om at få klubben etableret og få fiskeret i Vallensbæk søerne. Som bekendt blev klubben etableret, og Poul blev dens første formand.

- Det holdt hårdt at få fiskeretten i søerne -, siger Poul videre, - det blev krævet, at alle der boede i de kommuner, der grænsede op til Vallensbæk Mose, skulle have adgang til at fiske i søerne, og så måtte vi jo have fat i de andre klubber for at få etableret et samarbejde med dem. Så blev der stillet krav om, at forureningen i søerne skulle undersøges, og da det var gjort, skulle der laves endnu en undersøgelse, og mens alle disse undersøgelser stod på, kunne vi jo ikke få nogen fiskeret. Vores snak med de andre klubber resulterede i at vi fik dannet VSS – Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning – som i de første år bestod af Vallensbæk Lystfisker Forening, Tåstrup Lystfisker Klub samt Bjørnen Og så endelig, - i maj 1983 lykkedes det at få fiskeretten-.
- På det tidspunkt var vi jo allerede godt i gang med vores fisketure. Den allerførste tur gik til Tryg-

gevælde Å, og som jeg husker det, blev der ikke fanget en eneste fisk på den tur. Ellers var det jo mest havture vi havde, og den gang var der ingen problemer med at få pladserne solgt.

Allerede i klubbens første leveår begyndte vi at bruge Skjold til vores havture, og den har vi holdt fast ved lige siden. Vi havde faktisk vores første tur med Skjold den 28. august 1982. Vi begyndte også at fiske i Sverige. Jeg havde jo familie i Laholm, og på den måde blev Bjørnen introduceret til fiskeri i Lagan og kom også til at kende den lokale fiskeklub Aborren. Det resulterede i en del fælles ture til Fladen, og så selvfølgelig den årlige skrubbe konkurrence, som blev holdt skiftevis i Danmark og Sverige -.

Fra begyndelsen i 1982 holdt klubben til i beboerhuset i Bjørnens Kvarter, og det var naturligvis utilfredsstillende, fordi flere andre grupper og beboere havde adgang til at bruge huset. Klubben havde mange aktiviteter i huset, og det blev mere og mere besværligt at skulle pakke alle materialer sammen og låse dem inde i skabe og finde dem frem igen, hver eneste gang klubben havde møde.

- Det blev mere og mere surt -, fortæller Poul, - og vores næste store

projekt blev da også at skaffe klubben lokaler, vi ikke skulle dele med andre. Der blev sendt flere ansøgninger til kommunen, men først da vi var blevet omkring 200 medlemmer lykkedes det at få lokaler på Sydskolen. Det var den rene luksus at få hele 3 lokaler, som var helt vores egne. En lille ulempe var det dog, at vi ikke kunne bruge lokalerne i weekends og i skoleferier, men det var til at leve med -.

Poul Seiler var formand indtil generalforsamlingen i 1990, hvor Henning Andersen blev valgt som ny formand. Pouls formandsperiode var dog afbrudt i et års tid omkring 1987/88, hvor Jørgen Krog Toft var formand. Henning blev som sagt valgt til formand i 1990, og var det indtil generalforsamlingen i november 1994, hvor Kaj Schmidt blev valgt til ny formand.

Forud for valget af Kaj til formand var der gået et par meget turbulente år. Medlemstallet var faldet voldsomt, og det var mere end vanskeligt at få besat havturspladserne. Der var store interne diskussioner om, hvorfor det var blevet sådan, og hvad man skulle gøre for at vende udviklingen.

Det hele kulminerede på generalforsamlingen i 1994, hvor Kaj, på bestyrelsens opfordring, stillede op til formandsvalget, og blev valgt.

*Han kunne så begynde sin for-
mandsperiode med et medlemstal,
der var faldet til under 40.*

- Det var noget af en udfordring. Så vidt jeg husker, var vi 36 medlemmer da jeg blev formand -, fortæller Kaj. – Og det er jo ikke meget, når man tænker på, at vi har været over 200 -.



Kaj Schmidt

*Der blev allerede på general-
forsamlingen vedtaget en række
forslag, som både vedrørte omkost-
ningsreduktioner og, ikke mindst,
aktiviteter, som skulle føre til øget
medlemstilgang.* - Det begyndte at
hjælpe, da både antallet af havture
og antallet af pladser på hver tur
blev reduceret, og samtidig blev
der lagt større vægt på kystfiskeri-
et. En anden aktivitet, som jeg tror,
var medvirkende til at øge med-
lemstallet, var region Københavns
store ture til Samsø, Tåsinge og
Vidåen, hvor vi nu blev langt mere
aktive og deltog med et voksende
antal medlemmer. Vi har været
over 20 deltagere på en af turene til
Vidåen -.

- Der har i det hele taget været
mange gode og specielle ture -,
tilføjer Poul, - hvem husker ikke
turen til Norge, hvor nogle af os
var mere bjergbestigere end lyst-
fiskere, og bare fordi vi kun lige
skulle gå 20 minutter op i fjeldet til
en sø, hvor vi kunne fange ørreder?
Det varede 4 ½ time at komme

derop, og nogle af os havde waders
på under hele turen. Det havde nær
taget livet af os -.

- Ja og der var jo også andre spæn-
dende aktiviteter -, supplerer Kaj,
- jeg husker, at vi i samarbejde med
instruktør sammenslutningen havde
troldmanden fra Gävle, Göran
Andersson, hernede for at give os
en smagsprøve på hans fantastiske
fluekast. Det satte gang i fluefiske-
riet i klubben -.

- Kan I huske ”Rasmus” -, afbry-
der Poul, og da ingen af os kan
det, fortæller han videre, - Rasmus
var et lystfiskerskib, som lå ude i
frihavnen. Der var hverken ekkolod
eller radar ombord, og skippers
evner var det tilsyneladende også
så som så med, - og da der samti-
dig var lidt diset, da vi skulle ud
af havnen, begyndte det hele at se
lidt betænkeligt ud. Vi kom dog
ud, og vi kom da også i havn igen,
men hvad der skete i mellem de to

tidspunkter er noget usikkert, - fisk kunne skipperen i hvert fald ikke finde. Det blev vores eneste tur med ”Rasmus”.

Så var der mere gang i den nede i Onsevig, - der blev der fanget fladfisk som aldrig før. Bare en skam at der var så langt at køre til Onsevig -.

Og nu begynder fisketurs minderne at vælde frem hos både Kaj og Poul, og det går der megen god tid med, og vel at mærke, tid der går godt. Men vi skal jo til at have en ende på den her snak, så jeg stiller dem begge spørgsmålet: hvad var det vigtigste, der skete i klubben, i din formandsperiode. Poul lægger ud:

- Jeg kommer til at tænke på to ting. For det første, at det lykkedes os at få fiskeretten i Vallensbæk søerne, og for det andet, og det er mindst lige så vigtigt, nemlig at vi fik vores egne lokaler på Sydskolen -.

- Jeg kan sige næsten det samme -, siger Kaj. – Det vigtigste i min formandsperiode var uden tvivl, at vi fik vores nuværende klublokaler, efter at vi var sagt op på Sydskolen. Det holdt hårdt, og til tider var det næsten som om kommunen havde glemt os, men til sidst lykkedes det. I dag kan vi sige, at de nye lokaler var værd at vente på.

Desværre skete der det, at på grund af den lange periode vi havde uden lokaler, så mistede vi stort set alle vores juniormedlemmer, og de er ikke kommet tilbage-.

- Det er svært med juniorer -, tilføjer Poul, - på et tidspunkt havde vi over 100 juniormedlemmer, og så i løbet af nogle ganske få år, så forsvinder de. Når de når op omkring 15 års alderen får de andre interesser, og kun ganske få af dem kommer tilbage -.

Hvordan ser I klubbens fremtid?

- Klubben er kommet for at blive, jeg kan ikke se noget som helst tegn på at den skulle lukke -, siger Poul, - men det kunne godt se ud til, at vi mangler yngre medlemmer, som på et senere tidspunkt både kan og vil føre klubben videre, når de nuværende ledere holder op.

- Ja, og så mangler vi en ildsjæl, som ville påtage sig at få en juniorafdeling op at stå igen, - tilføjer Kaj.

Hvad med fisketure?

Det kunne være sjovt med en klubtur til Norge i en uges tid, f.eks. til Surna, hvor vi jo har været før - siger Poul, og Kaj supplerer med et spørgsmål, - hvor kan man fange fladfisk fra Kysten, og ikke nødvendigvis Ålsgårde?

Og så udviklede samtalen sig igen til at blive en snak om fisketure, - og ordene " kan I huske" dukkede hyppigt op.

Kajs formandsperiode sluttede på generalforsamlingen i 2005, hvor han blev afløst af Søren Mathiesen, som stadig er formand.

Mit sidste spørgsmål til de to ex-formænd gik på, om der var noget, de ville ønske, de havde gjort anderledes. Både Poul og Kaj

svarer, at de mener, de har gjort det så godt, som det var muligt under de givne omstændigheder, og at de under alle omstændigheder gjorde det så godt, som de kunne. Om det så var godt nok, må andre afgøre.

Et allersidste spørgsmål til dem begge gik på, om de syntes, at det hele havde været umagen værd, hvortil begge, uden den mindste tøven, svarer, at den tid, de har brugt i og for klubben, under ingen omstændigheder var spildt.

<h2>Vedbæk Havn</h2>  <p>Rederiet SKJOLD Jupitervej 17 3100 Hornbæk</p> <p>Vel mødt ombord Helle og John</p>	 <p>EN "REN" FORNØJELSE</p> <p>Lystfisketure - Firmature o.l. fra Vedbæk Havns nordre mole</p>
---	---

Et kig fremad, gennem bakspejlet



Af: Søren Mathiesen.
Formand siden 2005

Selv om Bjørnen gennem de seneste år har haft en stabil, om end lille, medlemsfremgang, er der grund til at være bekymret for foreningens fremtid.

I de unge dage var der mange medlemmer og stor aktivitet, dels grundet vores rettigheder til Vallensbæk Mose og dels grundet vore havture.

Fra et ældre medlem har jeg hørt, at han meldte sig ind, også for at deltage i havturene.

Det tog 1 ½ år at få en plads!!

Sådan er det ikke længere, nu er det svært at skaffe 6 deltagere til vinterturene.

Præferencerne skifter, faktisk tror jeg at vi har flere deltagere på et års fiske-ture end for 10 år siden. I dag er der flere fisk at fange på kysten samtidig med at de mange ældre medlemmer ikke har så mange penge til en havtur. Den kerne af beboere der startede

Bjørnen er i høj grad blevet hængende, selvom årene naturligt har medført et vist frafald.

De tilbageværende er i mellemtiden blevet 25 år ældre. Tilgangen af medlemmer er for en stor del sket via venner og bekendte. Derfor er der i dag en overvægt af medlemmer over de 50. Den aldersgruppe der umiddelbart skal videreføre Bjørnen udgør en lille del. En del der samtidig prioriterer for-eningsarbejdet lavt.

Juniorafdelingen er gået fra at være meget stor til ikke-eksisterende, tilbage til pæn og retur til ikke eksisterende.

Den aktuelle bølgedal kan skyldes at vore seniorer ikke er så leveringsdygtige som tidligere, men også at vi fra at være forankret i nærmiljøet omkring Bjørnens Kvarter, er flyttet til Vridsløselille Skole. Her er vi (endnu) ikke kendte af "kvarterets unger". I hvert fald kostede det dyrt for juniorafdelingen at flytte lokaler.

Gennem hele Bjørnens levetid har den drivende kraft været et tæt kammeratskab. Et kammeratskab der kan virke som en barriere for nytilkomne.

25 år er lang tid, og skal Bjørnen stadigvæk eksistere om 25 år, så kræver det dels at yngre kræfter vil involvere sig aktivt i klubbens drift, og dels at de ældre aktive lader dem få lov!

Bestyrelsen i jubilæumsåret



Formand
Søren Mathiesen



Kasserer
Ole Bisgaard



Bestyrelsesmedlem
Ole Pedersen



Bestyrelsesmedlem
Jan Hansen



Bestyrelsesmedlem
Ib Rasmussen

www.fiskeland.net

SE MERE PÅ www.fiskeland.net

Altid parkering på Roskildevej frem til Damhustorvet på Randrupvej - sidevej til Roskildevej. Lille p-plads til ned ad Annexgårdsvej. **HUSK SKIVEN.**

SPORTSCENTRET

Fiskeland

ROSKILDEVEJ 299 - 2610 RØDOVRE
TLF. 36 70 25 38

Altid P-plads

POSTORDRE fra dag til dag...

